



The Church of Divine Mercy
GIÁO XỨ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932

Cha Xứ: LM. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM
(685) 999-3138

Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu (865)640-5308

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 454-8317

<http://divinemercknox.org> - vpdivinemercknox@gmail.com

Facebook: *Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN, USA*



1. Giờ Lễ:

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 am
 Thứ Bảy: 6:00 pm (vigil)
 Chúa Nhật: 8:30 am & 10:00 am.

2. Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ

3. Rửa Tội Trẻ Em:

Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

4. Hôn Phối:

Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn Nhân.

5. Xức Dầu Bệnh Nhân:

Xin gọi 417-388-2416

Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:

Nguyễn Tài 865-591-4477

Phó Nội Vụ:

Cao Văn Chính 865-249-5716

Phó Ngoại Vụ:

Phạm Hoàng Hiếu 865-249-5716

Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:

Hoàng Hồng Thùy 714-331-8039

Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:

Việt Quốc 865-455-9350

Đặc trách Phụng Vụ:

SanLe 865-368-9379

Kiểm Ngân:

Phạm Thị Hoa 865-231-0065

Giáo Lý & Việt Ngữ:

Nguyễn Hiếu 865-236-5141

Ban Thánh Nhạc:

An Nguyễn 865-332-6091

Hội Các Bà Mẹ:

Phạm Thị Hoa 865-231-0065

Thăng Tiến Hôn Nhân:

Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024

Thiếu Nhi Thánh Thể:

Nguyễn Khoa 865-332-8045

Ban Giúp Lễ:

Cao Minh 865-307-7636

Ban Trật Tự:

Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866

Ban Âm Thanh:

Hà Anh Thi 865-335-7787

Ban Trang Trí:

Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849

Safe Environment

Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317

(<https://www.virtusonline.org>)

Văn Phòng GX:

Thứ Hai – Thứ Năm: 9AM - 4PM

Hannah Mai Nguyễn 865-454-8317

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, 5 – 7 – 2020

Anh chị em thân mến, trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Đức Giêsu. Ngài nói: "*Hãy đến với Ta, hỡi những ai vất vả và mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng*" (Mt 11,28). Khi Đức Giêsu nói điều này, đang hiện diện trước mắt Ngài là những con người mà Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đường đi lên Galilea: rất nhiều người đơn sơ, người nghèo, bệnh nhân, tội nhân, người bị gạt ra bên ngoài xã hội... Những con người này thường đi theo Ngài để nghe lời Ngài - Lời trao ban hy vọng! Những Lời của Đức Giêsu luôn trao ban niềm hy vọng! Họ cũng muốn chỉ cần chạm vào vạt áo của Ngài. Chính Đức Giêsu cũng đã đi tìm những đám đông mệt mỏi và bất lực như đàn chiên không có người chăm sóc này (x. Mt 9,35-36) và Ngài tìm họ để rao giảng cho họ biết về Nước Chúa và để chữa lành nhiều người trong số họ về thể xác cũng như tinh thần. Bây giờ, Ngài mời gọi hết thảy họ hãy đến với mình: "*Hãy đến với tôi*" và Ngài hứa ban cho họ nghỉ ngơi và bồi dưỡng.

Lời mời gọi này của Đức Giêsu nói rộng cho đến chúng ta ngày nay, vươn đến nhiều anh chị em đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, bởi những tình huống sinh tồn vất vả, và nhiều khi chẳng có giá trị gì để nhắc tới. Trong những Quốc Gia ghen nân hơn, mà thậm chí nơi những vùng ngoại ô của những Nước giàu, ta vẫn có thể tìm thấy nhiều người mệt mỏi và bất lực dưới sức nặng không thể chịu nổi của việc bị bỏ rơi và sự hờ hững. Sự hờ hững: hờ hững của con người đối với những người thiếu thốn thật tệ hại biết bao! Tệ hại hơn, sự hờ hững của các Kitô hữu! Những người ở bên lề xã hội là những người nam nữ bị cái nghèo hành hạ, nhưng cũng có khi bị chính sự bất mãn của cuộc sống và sự hụt hẫng. Nhiều người bị buộc phải tỵ nạn khỏi Quê Cha Đất Tổ của mình, đánh liều chính cuộc sống của mình. Nhiều người hơn nữa mỗi ngày phải mang gánh nặng của một hệ thống kinh tế bóc lột con người, đè nặng trên họ cái "ách" không thể vác nổi mà số ít những người có đặc lợi không muốn mang. Đức Giêsu nói với từng người con của Cha trên trời rằng: "*Hãy đến với Ta, hỡi tất cả*". Nhưng Ngài cũng nói điều này với những ai sở hữu nhiều thứ mà trong con tim của họ trống rỗng, không có Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng gửi gắm đến những người này: "*Hãy đến với Ta*". Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho tất cả. Nhưng cách đặc biệt, Ngài dành cho những ai đang đau khổ nhất."

Đức Giêsu hứa cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi nhưng Ngài cũng trao ban cho chúng ta một lời mời gọi nữa, lời mời gọi nhưng cũng giống như một mệnh lệnh: "*Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng*" (Mt 11,29). "Ách" của Chúa bao gồm cả việc giúp chia sẻ gánh nặng với người khác bằng tình yêu huynh đệ. Cứ mỗi khi nhận được sự nghỉ ngơi và êm ái nơi Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên sự nghỉ ngơi và êm ái cho anh chị em mình, với thái độ hiền lành và khiêm nhường, noi gương Thầy Chí Thánh. Sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng giúp chúng ta không chỉ chia sẻ gánh nặng của người khác nhưng còn không đè nặng lên họ quan điểm cá nhân, phán đoán, phê bình và sự hờ hững của chúng ta nữa."

Chúng ta hãy cầu xin Mẹ Rất Thánh, đón nhận dưới tà áo Mẹ tất cả những ai mệt mỏi và bất lực để nhờ Đức Tin tỏa sáng, được chứng thực trong cuộc sống, chúng ta có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho những ai đang cần giúp đỡ, cần sự hiền lành và niềm hy vọng.

Đức Thánh Cha Phanxicô

CÁC BÀI ĐỌC 05/07/2020

BÀI ĐỌC Dcr 9, 9-10

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa phán: "Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Nay vua ngươi đến với ngươi. Người là Đấng công chính và là Đấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ. Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá hủy. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất".

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Rm 8, 9. 11-13

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Anh em thân mến, chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt. Vì chung, nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 11, 25-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho. "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Đó là lời Chúa.

LỄ ĐĂNG TRĂNG TUẦN

Chúa Nhật 5/7/20 **Chúa Nhật 14 Thường Niên;**
Dcr 9,9-10 ; Rm 8,9.11-13 ; Mt 11,25-30.

+ Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.
+ LH Gioakim Khoa; Luca Hà.

Thứ Hai 6/7/20 **Th. Maria Goretti, tntđ;**
Hs 2,16.17b-18.21-22 ; Mt 9,18-26

+ LH Giuse Thôi.

Thứ Ba 8/7/20 **Mùa Thường Niên;** Hs 8,4-7.11-13 ;
Mt 9,32-38.

+

Thứ Tư 9/7/20 **Mùa Thường Niên; Hs 10,1-3.7-8.12 ; Mt 10,1-7.**

+ LH. Phanxicô Nhượng.

Thứ Năm 10/7/20; Th. Augustinô Zhao Rong, lm
và các bạn tử đạo; Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9 ; Mt 10,7-15.

+ LH Đaminh Quê; Giuse Triết.

Thứ Sáu 11/7/2020 **Mùa Thường Niên;**
Hs 14,2-10 ; Mt 10,16-23.

+ LH. Gioan Lênardô Tiệp.

Thứ Bảy 012/7/2020 **Th. Bênedictô, viện phụ;**
Is 6,1-8 ; Mt 10,24-33.

8:00 AM:

6:00 pm: CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN.

TÀI CHÁNH GIÁO XỨ

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trữ tài chánh năm 2020 – 2021 là \$191,000 / năm. Giáo xứ có tổng cộng 117 gia đình. Do đó, để duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng góp \$35 / tuần.

TIỀN DÂNG CÙNG THÁNH LỄ

Chúa Nhật 21 và 28 - 6 - 2020

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1) Lần 1 (offering): | \$ 4,900.00 |
| 2) Lần 2 (Xây cất): | \$120.00 |
| 3) Peter's Pence: | \$70.00 |
| 4) Dự tính chi tiêu hằng tuần: | \$3,300.00 |

Lưu ý: Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền của.

HOA NHÀ THỜ



Hàng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần \$75.00.

RỬA TỘI TRẺ EM



Chiều theo Chi Thị Giáo Phận Knoxville trong thời gian đại dịch COVID-19, Giáo Xứ sẽ rửa tội cho trẻ em bất cứ ngày nào mà gia đình mong muốn. Xin liên lạc với Văn Phòng Giáo Xứ để xác định ngày giờ rõ ràng.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Chiều theo Chi Thị Giáo Phận Knoxville trong thời gian này cho đến khi báo lại, Giáo Xứ sẽ có 3 Thánh Lễ Chúa Nhật:

- | | |
|---------------|-----------|
| a. Thứ Bảy: | 6:00 pm. |
| b. Chúa Nhật: | 8:30 am. |
| | 10:00 am. |



Nhà Thờ chỉ có thể chứa được 11 gia đình. Gia đình nào ao ước muốn đến tham dự Thánh Lễ, xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh.

LỚP GIÁO LÝ & TNTT



Trong thời gian này, các lớp Giáo Lý và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tiếp tục ngừng sinh hoạt cho đến khi báo lại.

NGÀY GIỜ GIẢI TỘI

Để có thể thi hành đúng Chi Thị Giáo Phận Knoxville về bảo vệ sức khỏe và giữ khoảng cách 6 ft, trong thời gian này cho đến khi báo lại, Cha Xứ sẽ ngồi toà giải tội vào chiều Thứ Bảy từ 4:00 – 5:00 pm.



SỔ VÀNG AN NHÂN

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau:

1. Ân danh (hoa Nhà thờ): \$150.

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị.

CON ĐƯỜNG NÊN THÁNH DÀNH CHO GIÁO DÂN



Nên thánh không độc quyền dành cho những người thánh hiến hoặc thông thái. Đó là ơn gọi phổ quát dành cho mọi người. Dù ở hoàn cảnh và bậc sống nào, người ta cũng có thể nên thánh.

Chúng ta được mời gọi nên thánh. “*Hãy nên thánh, vì Ta là thánh*” (Lv 11,44; 1Pr 1,16). Đó là đích nhắm và là thách đố cho mỗi người. Đích nhắm vì “*anh em hãy nên hoàn thiện.*” (Mt 5,43–48), vì nơi đó có bình an, hạnh phúc. Thách đố vì nên thánh là đi ngược lại với những mời gọi của thế trần, nơi đó luôn

có nhiều hấp dẫn gọi mời. Mỗi người đều có con đường nên thánh rất riêng, tùy theo bậc sống và môi trường người ấy dần thân. Chút chia sẻ dưới đây cho chúng ta thấy giáo dân có một con đường nên thánh rất đặc thù.

1. Linh đạo giáo dân

Thời Cự Ước cho tới trước Công đồng Vaticano II (1962–1965), phải thừa nhận rằng vai trò của giáo dân không mấy quan trọng. Các tài liệu nêu thành phần giáo dân như: dân của Thiên Chúa, cộng đoàn dân Chúa, anh chị em trong Đức Kitô, v.v. Giáo dân thời đó không có nhiều ảnh hưởng trong Giáo Hội. Tuy nhiên Công đồng Vatican II mở ra một viễn cảnh mới cho giáo dân: linh đạo cho mỗi người giáo dân nên thánh.

Linh đạo là con đường thiêng liêng để đưa con người đến với Thiên Chúa. Điều này dễ hiểu hơn nơi linh đạo của mỗi dòng. Trong khi đó, linh đạo giáo dân là cụm từ khá mới. Tuy vậy, dù linh đạo nào cũng phải khởi đi từ chính Đức Giêsu. Đó là con đường Tin mừng và vị hướng dẫn tối cao là Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần. Nếu những ai được Thiên Chúa thúc đẩy sống theo Tin Mừng, phù hợp với hoàn cảnh cụ thể để nên thánh, thì người ấy đang đi trên linh đạo đặc thù theo bậc sống của mình.

Dĩ nhiên giáo dân không phải là giáo sĩ hoặc tu sĩ. Nói cách khác, “*danh hiệu giáo dân (laity) được hiểu là tất cả những Kitô hữu không có chức thánh hoặc bậc tu trì được Giáo Hội công nhận.*” (x. LG. số 31). Họ là tín hữu sống giữa đời và môi trường đặc trưng của giáo dân là trần thế. Theo đó, Công đồng Vaticano II mời gọi giáo dân: “*tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách quản trị các sự việc trần thế và xếp đặt chúng theo thánh ý Thiên Chúa một cách đặc biệt.*”

Cụ thể hơn, Đức Piô XII nhấn nhủ cho những người lãnh đạo Giáo Hội ý thức hơn về vai trò của giáo dân: “*Các tín hữu, hay chính xác hơn, người giáo dân, có mặt ở hàng ngũ tiên phong trong đời sống Giáo hội; nhờ họ, Giáo Hội trở thành nguyên lý sống động cho xã hội nhân loại. Chính vì thế, họ là những người trước hết phải có một ý thức luôn luôn sáng suốt rằng không những mình thuộc về Giáo Hội, mà còn là chính Giáo Hội, tức là cộng đoàn tín hữu trên trần gian, dưới sự lãnh đạo của một vị thủ lãnh chung, là đức giáo hoàng, và các vị giám mục hiệp thông với ngài. Người giáo dân là Giáo Hội.*”

2. Giáo dân nên thánh

Nên thánh không độc quyền dành cho những người thánh hiến hoặc thông thái. Đó là ơn gọi phổ quát dành cho mọi người. Dù ở hoàn cảnh và bậc sống nào, người ta cũng có thể nên thánh. Hoặc nói như Mẹ Têrêsa Calcuta: “*Thánh thiện, đó không phải là món hàng xa xỉ chỉ dành cho một số người. Nó dành cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Nó là một bổn phận giản dị, vì nếu chúng ta biết yêu thương, chúng ta biết cách nên thánh thiện.*”

Tôi có nhiều dịp gặp những giáo dân thật tốt lành. Họ không chỉ có chuyên môn trong nghề nghiệp, mà đời sống thiêng liêng của họ cũng thật sốt sắng. Nơi họ, nhiều người nhìn thấy Thiên Chúa sống động để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Có khi họ ý thức hoặc chẳng để ý đến linh đạo giáo dân, nhưng họ đã sống trọn con đường nên thánh này.

Dĩ nhiên ai cũng thấy giáo dân là những người sống giữa trần thế. Họ không sống cách ly hoặc ẩn tu như nhiều dòng tu. Họ cũng không có chức thánh như các linh mục, hay giám mục. Họ phải bước vào đời với từng nghề nghiệp, cũng như công việc trần thế khác nhau. Trong môi trường thông thường của cuộc sống gia đình và xã hội, tất cả những điều đó như thể dệt thành cuộc sống của họ. Đó là mảnh đất giúp họ nên thánh, hoặc ít ra, để nên muối đất, và ánh sáng cho những người xung quanh. Nên thánh vì trong khung cảnh đó, họ đã được Thiên Chúa mời gọi để nhờ việc chu toàn những bổn phận riêng của mình và được tinh thần Tin Mừng hướng dẫn, họ trở nên như muối men góp phần vào việc thánh hóa thế giới từ bên trong. Không thiếu những giáo dân giúp cho nhiều người nhận biết Đức Kitô, đặc biệt bằng chứng từ đời sống tỏa sáng đức tin, cậy, mến. (còn tiếp)

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ