

# GIÁO XỨ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

10919 Carmichael Rd, Knoxville, TN 37932

Lm. Đaminh-Hạnh M. Nguyễn Trung Chánh, CRM (417) 758-4753

**Phó Tế: Thầy Giuse Vĩnh Hiếu (865) 640-5308**

Văn Phòng Giáo Xứ: (865) 766-2091

<http://divinemercknox.org> - [vpdivinemercknox@gmail.com](mailto:vpdivinemercknox@gmail.com)

Facebook: *Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót Knoxville, TN. USA*



## 1. Giờ Lễ:

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 am  
Thứ Bảy: 7:30 pm (vigil)  
Chúa Nhật: 9:00 am.

## 2. Giờ Giải Tội:

30 phút trước các Thánh Lễ

## 3. Rửa Tội Trẻ Em:

Chúa Nhật II mỗi tháng, sau Thánh Lễ. Cha Mẹ và Người Đỡ Đầu phải theo dự Khóa Chuẩn Bị theo Giáo Luật đòi buộc (GL khoản 851/2).

## 4. Hôn Phối:

Sắp xếp với Cha Xứ ít là 6 tháng trước ngày thành hôn. Phải tham dự đủ các Khóa Dự Bị Hôn Nhân.

## 5. Xúc Dầu Bệnh Nhân:

Xin gọi 417-758-4753  
*Trưởng Hội Đồng Mục Vụ:*

n/a

*Phó Nội Vụ:*

n/a

*Phó Ngoại Vụ:*

n/a

*Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ:*

n/a

*Trưởng Hội Đồng Tài Chánh:*

Việt Quốc 865-455-9350

*Đặc trách Phụng Vụ:*

SanLe 865-368-9379

*Kiểm Ngân:*

Phạm Thị Hoa 865-231-0065

*Giáo Lý & Việt Ngữ:*

Nguyễn Hiếu 865-236-5141

*Ban Thánh Nhạc:*

An Nguyễn 865-332-6091

Nguyễn Duy Từ 570-977-8827

*Hội Các Bà Mẹ:*

Phạm Thị Hoa 865-231-0065

*Thăng Tiến Hôn Nhân:*

Phạm Hiếu/Vân 865-742-5024

*Thiếu Nhi Thánh Thể:*

Nguyễn Kiên 865-230-0049

*Ban Trật Tự:*

Nguyễn Hữu Phước 865-771-5866

*Ban Giúp Lễ:*

Minh Cao 865-307-7636

*Ban Trang Trí:*

Nguyễn Thị Thùy Duyên 504-509-2849

*Ban Âm Thanh:*

## Safe Environment

Lê Phương 865-766-2091

## Văn Phòng GX:

Thứ Hai – Thứ Sáu: 9AM - 4PM

Lê Phương 865-766-2091

## CHÚA NHẬT LỄ MẸ DÂNG CHÚA 2-2-2025

Hôm nay là lễ của sự gặp gỡ. Sự mới mẻ của Hai Nhi gặp gỡ truyền thống của đền thờ; lời hứa được hoàn thành; Đức Mẹ và Thánh Giuse, những người trẻ, gặp cụ Simeon và Anna, những người già. Tất cả gặp gỡ nhau khi Chúa Giêsu đến. Vì thế, chúng ta cũng được kêu gọi để đón lấy Đức Giêsu, Đấng đến để gặp gỡ chúng ta. Gặp gỡ Ngài: Thiên Chúa của sự sống đến gặp sự sống hằng ngày; không phải đôi khi, nhưng là hằng ngày... Chúa không gặp trong không gian ảo, nhưng là gặp trực tiếp, gặp trong cuộc sống. Nếu không, Giêsu chỉ là một kỷ niệm đẹp của quá khứ... Căn sống tốt đời sống thánh hiến của chúng ta, để nó không phải là thời gian qua đi nhưng là thời gian gặp gỡ.



Trong bài Tin Mừng, việc gặp gỡ Thiên Chúa với dân có một điểm xuất phát và một điểm hoàn thiện, bắt đầu lời mời đến đền thờ, và gặp được viễn tượng tại đền thờ. Về lời mời thì có lời mời kép: thứ nhất là tiếng gọi "theo Luật". Đó là việc Thánh Giuse và Đức Maria đến đền thờ để chu toàn điều được viết trong sách Luật. Kế đó là tiếng gọi "theo Thần Khí". Đó là nơi cụ Simeon và Anna. Có ba lần Thần Khí được nhắc đến khi nói về cụ Simeon và ngôn sứ Anna, với sự soi sáng của Thần Khí, đã ngợi khen Chúa. Với lời mời kép này, tất cả chúng ta được mời gọi theo một sự vâng lời kép: với lễ luật - về những gì trật tự tốt đẹp trong đời sống - và với Thánh Thần, Đấng làm nên những điều mới mẻ cho cuộc sống.

Để hiểu hơn về lời mời này, chúng ta hãy nhìn vào những ngày đầu trong sứ vụ của Chúa Giêsu, tại đền thờ với khởi đầu sứ mạng công khai của Chúa, tại Cana với việc hoá nước thành rượu. Tại đây, có một lời mời vâng phục. Đức Mẹ nói: "*Ngài nói gì, các anh cứ việc làm theo*". Chúa Giêsu đã yêu cầu một điều cụ thể; Ngài không làm điều gì mới ngay, không quan tâm đến việc thiếu rượu, nhưng yêu cầu một điều cụ thể. Ngài bảo hãy đổ đầy sáu chum nước. Việc này là khó, vì phải đổ khoảng 600 lít nước vào chum. Điều này có vẻ vô ích, vì người ta thiếu rượu chứ đâu thiếu nước. Nhưng từ đó Chúa đã hoá nước thành rượu. Và cũng như thế đối với chúng ta. Chúa kêu mời chúng ta gặp Ngài qua sự tín trung trong những điều cụ thể: cầu nguyện hằng ngày, Thánh Lễ, Xung Tội, đức ái thực sự, Lời Chúa mỗi ngày. Những việc cụ thể còn là vâng lời giáo huấn của Giáo Hội. Khi thực hành những điều cụ thể đó, Thánh Thần sẽ mang lại điều kinh ngạc từ Thiên Chúa, như đã xảy ra tại đền thờ và tại Cana.

Nếu sự gặp gỡ khởi đi từ tiếng gọi thì đạt đến đỉnh cao nơi viễn tượng. Ông Simêon nói: "*chính mắt tôi được nhìn thấy ơn cứu độ*". Nhìn thấy Hai Nhi và nhìn thấy ơn cứu độ. Không phải ông nhìn thấy Đấng Mêsia làm những điều kỳ diệu, nhưng là nhìn thấy một trẻ nhỏ. Không phải nhìn thấy gì lạ thường, nhưng là Giêsu cùng với cha mẹ. Khi đã thấy Hai Nhi, Simeon không xin gì và cũng không muốn gì thêm. Ông ẵm Hai Nhi, trên tay và nói: "*nunc dimittis, giờ đây xin để tôi tớ này được an bình ra đi*". Trong Ngài, ông tìm được ý nghĩa tối hậu của cuộc đời. Và đây là viễn tượng của đời sống thánh hiến, một viễn tượng đơn sơ và mang tính ngôn sứ, nơi đó chỉ có Chúa trên tay và trước mắt, và không phục vụ gì khác.

**Đức Thánh Cha Phanxicô.**

# CÁC BÀI ĐỌC 2-2-2025

BÀI ĐỌC I: Ml 3, 1-4

*Trích sách Tiên tri Malakhi.*

Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Đây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!" Lập tức Đấng Thống Trị mà các người tìm kiếm, và thiên thần giao ước mà các người mong ước, đến trong đền thánh Người. Chúa các đạo binh phán: "Này đây Người đến". Ai có thể suy tưởng đến ngày Người đến, và có thể đứng vững để trông nhìn Người? Vì Người sẽ như lửa thiêu đốt, như thuốc giặt của thợ giặt. Người sẽ ngồi như thợ đúc và thợ lọc bạc, Người sẽ thanh tẩy con cái Lêvi, và làm cho chúng nên sạch như vàng bạc. Chúng sẽ hiến dâng lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Giuđa và Giêrusalem sẽ đẹp lòng Chúa, như ngày xưa và như những năm trước. Đó là lời Chúa toàn năng phán.

*Đó là lời Chúa.*

**BÀI ĐỌC II: Dt 2, 14-18**

*Trích thư gửi tín hữu Dothái.*

Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết của Người mà Người huỷ diệt kẻ thống trị sự chết là ma quỷ, và để giải thoát tất cả những kẻ sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. Vì chưng Người không đến cứu giúp các thiên thần, nhưng đến cứu giúp con cái Abraham. Bởi thế, Người nên giống anh em Mình mọi đàng, ngõ hầu trong khi phụng sự Chúa, Người trở thành đại giáo trưởng nhân lành và trung tín với Chúa, để đền tội cho dân. Quả thật, bởi chính Người đã chịu khổ hình và chịu thử thách, nên Người có thể cứu giúp những ai sống trong thử thách.

*Đó là lời Chúa.*

**PHÚC ÂM: Lc 2, 22-40**

*Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.*

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lê luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con. Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lê luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa". Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!" Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao

niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo Luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

*Đó là lời Chúa.*

## **LỄ DÂNG TRONG TUẦN**

**Chúa Nhật 2/2/25 CHÚA NHẬT LỄ MẸ DÂNG  
CHÚA VÀO ĐỀN THỜ;**

Ml 3,1-4; Hr 2,14-18; Lc 2,22-40.

+ Cầu bình an cho mọi phần tử trong Giáo Xứ.

+

**Thứ Hai 3/2/25 Th. Blasiô, gmtđ; Th. Angariô,  
gm; Dt 11,32-40; Mc 5,1-20**

+

**Thứ Ba 4/2/25 Tuần 4 Thường Niên;  
Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.**

+

**Thứ Tư 5/2/25 Th. Agatha, tntđ;  
Dt 12,4-7, 11-15 ; Mc 6,1-6.**

+

**Thứ Năm 6/2/25 Th. Phaolô Miki và các bạn tử  
đạo; Dt 12,18-19.21-24 ; Mc 6,7-13**

+

**Thứ Sáu 7/2/25 Tuần 4 Thường Niên;  
Dt 13,1-8 ; Mc 6,14-29**

+

**Thứ Bảy 8/2/25 Th. Giêrônimô Êmilianô, lm;  
Th. Jôsephina Bakhita, tn;  
Dt 13,15-17,20-21 ; Mc 6, 30-34**

**8:00 AM: +**

**7:30 pm: Chúa Nhật 05 Thường Niên.**

## **TÀI CHÁNH GIÁO XỨ**

Giáo Xứ Lòng Chúa Thương Xót dự trữ tài chánh năm 2024 – 2025 là \$320,000 / năm. Giáo xứ có tổng cộng 181 gia đình. Do đó, để duy trì Giáo xứ với các sinh hoạt thường nhật, mỗi gia đình trong Giáo xứ có bổn phận đóng góp \$35 / tuần.

## TIỀN DÂNG CÙNG THÁNH LỄ

Chúa Nhật 26 – 1 – 2025

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Lần 1 (offering):        | \$2,629 |
| 2. Loose cash:              | \$928   |
| 3. Lần 2 (Retirement fund): | \$50    |
| Dự tính chi tiêu hằng tuần: | \$3,300 |

**Lưu ý:** Giáo xứ Lòng Chúa Thương Xót được bảo trì là do lòng hảo tâm đóng góp của giáo dân bằng hy sinh dâng hiến thì giờ, tài năng sức lực và tiền của.

## HOA NHÀ THỜ

Hằng tuần, gia đình nào mong ước dâng kính hoa để trang trí trong Nhà thờ và trước toà Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse. Xin liên lạc với Cha Xứ, hay Ban Tài Chánh Giáo Xứ, hoặc Văn Phòng Giáo Xứ. Mỗi tuần \$75.00.



## PHONG BÌ DÂNG LỄ



Khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, xin sử dụng phong bì dâng lễ (**phong bì màu đỏ**). Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại và hy sinh của các gia đình đã và đang đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ để Giáo Xứ tiếp tục có phương tiện sinh hoạt. Và nhất là, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho các gia đình.

## RỬA TỘI TRẺ EM

Giáo Xứ sẽ có rửa tội cho các trẻ em vào sau thánh lễ Chúa Nhật tuần 2 hằng tháng. Cha Mẹ và người đỡ đầu phải đến học Giáo Lý Rửa Tội vào tối Thứ Bảy hôm trước lúc 6:30 pm. Xin nộp đơn cho Văn Phòng Giáo Xứ càng sớm càng tốt.



## PHỤNG VỤ THÁNH LỄ

Thứ Bảy 8 – 2 – 2025

- Bài đọc 1:** Mẫn
- Bài đọc 2:** Phúc
- TTVTT:** Hùng, Uyên
- Giúp Lễ:** Anh Ngô, Anh Ngô

Chúa Nhật 9 – 2 – 2025

- Bài đọc 1:** Tân
- Bài đọc 2:** Linh
- Dâng của lễ:**
- TTVTT:** Hưng, Hiếu, Thu, Tài
- Giúp Lễ:** Minh, Viet, Hong An, Adam

## HỌC HỘI LINH MỤC

Thứ Hai 3/2/2025 đến Thứ Tư 5/2/2025, Cha Xứ sẽ tham dự cuộc học hỏi linh mục thường niên của Giáo Phận Knoxville tại Gatingburg, TN. Do đó, Giáo xứ sẽ không có thánh lễ ngày thường trong các ngày đó.

## ĐĂNG KÝ LỚP GIÁO LÝ

Để chuẩn bị cho các Lớp Giáo Lý Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu niên khóa 2025 – 2026, xin các phụ huynh điền đơn và nộp lại cho Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nhận đơn là Thứ Hai 31-3-2025.



## SỔ VÀNG ẨM NHÂN

Giáo xứ xin chân thành tri ân quý vị hảo tâm đã tặng dâng cho Giáo xứ tiền vật như sau:

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Nương Hoàng           | \$1,500 |
| 2. Ẩn danh (hoa Nhà Thờ) | \$1000  |

Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trả công bội hậu cho quý vị.

# CỬ HÀNH THÁNH THỂ: CHUẨN BỊ BÀN THỜ VÀ BÀI CA TIỀN LỄ

## IV/ BÀI CA TIỀN LỄ

1) Đang khi rước lễ phẩm lên thì:

- (1) Hát ca tiến lễ và kéo dài bài hát ít là cho tới khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ. Ngay cả khi không rước lễ phẩm, nghi thức tiến lễ luôn có thể có bài hát kèm theo (QCSL 74, 139; LNGM 145);
- (2) Có thể hát ca tiến lễ bằng cách hát đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn theo bản văn của *Sách Lễ Rôma* (x. NTTL 23-25; *Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh Nhạc* [MVTN 162]);
- (3) Ngoài hai trường hợp trên, vào ngày trong tuần/lễ nhớ, chủ tế và cộng đoàn nên đọc đối đáp theo bản văn của *Sách Lễ Rôma* (x. NTTL 23-25; QCSL 141-142; MVTN 162);
- (4) Đạo đàn lúc này cũng thích hợp, trừ ra trong Mùa Chay, nhưng không áp dụng cho Chúa nhật 4 Mùa Chay (x. QCSL 313; MVTN 163);

2) *Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma [2002]* cho chúng ta 3 chọn lựa để hát ca tiến lễ:

- (1) Hát đối ca với Thánh vịnh của nó (antiphona cum psalmo suo) từ *Graduale Romanum*;
- (2) Hát đối ca với Thánh vịnh của nó từ *Graduale Simplex*;
- (3) Hát một bài thánh ca nào khác phù hợp với

(a) cử hành phụng vụ (tác động phụng vụ: bánh rượu và dâng tiến), hoặc

(b) với tính chất của ngày lễ hoặc (c) mùa phụng vụ mà bản văn đã được Hội đồng Giám mục chuẩn nhận (x. QCSL 74, 367; MVTN 162). Điều này có nghĩa là phải ưu tiên cho những bài hát Thánh vịnh mà Hội thánh đã chỉ định từng phần cho mỗi lễ nghi phụng vụ được in trong sách *Graduale Romanum/Graduale Simplex* hơn là ca khúc thay thế (x. PV 121). Truyền thống hát Thánh vịnh đang khi kiệu lễ phẩm đã phổ biến tại châu Phi khoảng năm 400 và ở Rôma thì muộn hơn.

3) Tại Việt Nam, tập quán thay ca dâng lễ bằng những bài hát có ý nghĩa dâng bánh rượu, dâng hồn xác lên Chúa vẫn có thể được duy trì, vì đang khi ca đoàn và cộng đoàn hát như thế, chủ tế vẫn đọc trọn vẹn bản văn theo quy định (Thông cáo số 3/94 của Ủy ban Thánh nhạc). Tuy nhiên, ba điều cần lưu ý ở đây:

- (1) Không nhất thiết ngày nào cũng hát ca tiến lễ bởi bài ca này thuộc trong số các yếu tố ít quan trọng của Thánh lễ;
- (2) Không nhất thiết ca tiến lễ phải đề cập đến bánh – rượu hay việc dâng tiến: lời của bài ca tiến lễ có thể diễn tả niềm hân hoan, chúc tụng, cộng đoàn, hay chủ đề của ngày lễ, của mùa phụng vụ chứ không nhất nhất phải có bánh – rượu/dâng tiến (x. QCSL 74, 367; MVTN 162).

## V/ NÂNG ĐĨA THÁNH & CHÉN THÁNH

1) Tại bàn thờ, vị tư tế tiếp nhận đĩa thánh có bánh; rồi hai tay cầm đĩa, nâng lên cao trên mặt bàn thờ một chút (*aliquantulum elevatam*) chứ không phải nâng lên cao quá (x. QCSL 141; NTTL 23). Sau đó, vị tư tế hai tay cầm chén, cũng chỉ nâng cao trên mặt bàn thờ một chút (*aliquantulum elevatam*) chứ không phải nâng lên cao quá (x. QCSL 142; NTTL 25); rồi đặt chén trên khăn thánh, tùy nghi đầy tầm che hay không. Cử điệu “nâng lên cao một chút” lúc này giống với những gì diễn ra trong Bữa ăn Vượt Qua của người Do Thái: lương thực thường được đặt sẵn ở bàn bên cạnh, rồi sẽ được đưa sang bàn chính vào lúc phù hợp; và cũng phản ánh cử chỉ của chính Chúa Giêsu xưa kia khi Ngài đã cầm lấy bánh vào đêm trước khi ra đi chịu chết. Trong Nghi thức Thánh Lễ hiện nay, chủ tế không nâng lên cao như thực hành thời kỳ trước đây nữa [theo kiểu của Thánh lễ Trentô] trong đó đòi hỏi ngài phải giữ đĩa và chén ở ngang tầm mắt cho cử điệu “dâng lễ” đang khi mắt nhìn vào tượng Chúa chịu nạn trên bàn thờ. Chủ tế chỉ cần nâng đĩa thánh và chén thánh lên cao trên mặt bàn thờ một chút, nghĩa là chỉ cần giữ đĩa thánh/chén thánh ở dưới tầm mắt của mình, tương đương với mức độ chủ tế cầm lấy bánh/cầm lấy chén “nâng lên khỏi bàn thờ một chút” trong phần truyền phép (x. NTTL 89-90, 102-103, 110-111, 119-120...). Hành động như vậy là vì theo thần học, lúc này mới chỉ là phần chuẩn bị lễ vật, là “cầm lấy” chứ chưa phải là hành động dâng lễ lên Thiên Chúa vốn sẽ diễn ra trong Kinh nguyện Thánh Thể. Chỉ sau khi bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, lúc ấy Hội Thánh mới chính thức tiên dâng lên Thiên Chúa Cha của lễ là chính Chúa Giêsu (x. QCSL 79f; *Notitiae* 6 (1970) 37-38, n. 25-26):

- “*Vì vậy, lay Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa.*” (Kinh nguyện Thánh Thể II)

- “*Vì vậy, lay Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của Con Chúa, đồng thời mong đợi Người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa.*” (Kinh nguyện Thánh Thể III)

2) Chủ tế không đưa đĩa/chén lên cao quá với mục đích làm mẫu cho những người cầm giỏ tiền dâng giỏ tiền lên cao, và những người thu tiền thau cũng không làm bất cứ hành động/cử chỉ nào như thế đang cùng dâng lên và dâng theo [hành động của] linh mục. Ở thời điểm này, Hội Thánh chỉ muốn vị chủ tế “...đứng ở bàn thờ, nhận đĩa thánh có bánh, hai tay nâng đĩa thánh cao lên khỏi bàn thờ một chút” (NTTL 23); và “...nhận chén thánh, cầm cả hai tay, nâng lên khỏi bàn thờ một chút” (NTTL 25).

3) Chủ tế không vội vàng hạ đĩa thánh/chén thánh xuống khăn thánh nếu như cộng đoàn chưa đáp xong câu “Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời” (x. NTTL 23-25).